

Βιντσέντζο Μπελλίνι: «Πουριτανοί» (1835): Πανελλήνιας εμβέλειας προσφορά του ΜΜΘ

Του Γιώργου Λεωτσάκου

ΑΠΟΣΤΡΕΦΟΜΑΙ τον Μπελλίνι (1801-'35) αναδειχθέντα σε επιφανή συνθέτη προφανώς και λόγω βραχυβιότητος, χάρη σε δέκα όπερες. Με την «Υπνοβάτιδα» (1831), αρμονικό και μελωδικό απόρριμμα, με συμφιλίωσε μόνον

Κριτική
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 21.6.1981 βλ. Κριτική, «Μεσομπρινή», 3.7.1982), όχι ο αποκρουστικός χλοοτάππις των... μπάνκαλους της πρόσφατης «σκνοθεσίας» της στο Μέγαρο.

Και την ανακάλυψη κρυφών δραματουργικών αρετών στη «Νόρμα» (επίσης 1831), δεν χρωστώ στην επιδιάριο Κάλλας αλλά σε πρόσφατη διδασκαλία στη Λυρική. Αγνωστοί ουσιαστικά εν Ελλάδι (ανεβάστηκαν φθινόπωρο 1837 στο ιστορικό θέατρο Σαν Τζιάκομο Κερκύρας), οι «Πουριτανοί», τρίτο σε δημοτικότητα μπελλίνιει πόνημα, παρά τις προσωπικές απόψεις μου, εγγράφεται στο ήδη πλουσιότατο λυρικό ενεργητικό του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΜΜΘ) ως προ-

σφορά όχι βιορειοελλαδικής, αλλά πανελλήνιας εμβέλειας.

Το λιμπρέτο (κόμπις Κάρλο Πέπολι), διασκευή πολυπατεράδικου θεατρογραφήματος, με εφαλτήριο των ευτυχούς καταλήξεως, υπερρομαντικό έρωτα Αρθούρου και Ελβίρας, εκώραΐζει αρκετά τον Ολίφερ Κρόμγουελ (1599 - 1658), πρωτοφανούς κιπνωδίας εκανδραποδιστή των Ιρλανδών καθολικών. Για το σύγχρονο ακροατή, το έργο συνοψίζεται στην ομολογουμένως συχνά ανταμείβουσα αναζήτηση πουσιούδραματικού ενδιαφέροντος μέσα σε μιαν απεραντολογία εποχικών εκφραστικών κοινοτοπιών, ανομοιογενώς ενορχηστρωμένων – αδέξιες υπομνήσεις Μέντελσον (γνώρισε άραγε έργα του ο Μπελλίνι;) και Βέμπερ (συχνές χρήσεις κόρνων). Λεπτομερέστερα: Α' πράξη: αρμονικώς μονότονα η εισαγωγή (κόρνα) και το ακολουθών αντισκηνικότατα εκτενές χορωδιακό, που περιέργως καταλήγουν σε μια... ταραντέλλα. Κατά τα τότε μουσικά ήθη, για τις δραματικότερες καταστάσεις επιστρατεύεται η ευφορία του μείζονος τρόπου (maggiore), σε... μαζοχιστικότατες εκστάσεις. Σποραδικές μετατροπίες δεν εξορκίζουν την αρμονική μονοτονία. Σχοινοτενής η αφήγηση του θείου για το

πώς έπεισε τον αδελφό του να εγκρίνει τον γάμο Ελβίρας – Αρθούρου. Ωραιότατο σόλο όμπος οδηγεί επιτέλους σε ένα ενδιαφέρον ντουέτο των νέων.

Β' πράξη: η μουσικά υποσχετικότατη εισαγωγή καταντά ξανά σχοινοτενής.

Εδώ τουλάχιστον έχουμε δύο ωραιότατες άριες: α) του θείου, «Στεφανωμένη μ' άνθη»: αρχίζει στην μείζονα με τρεις ανιούσες έκτες μεγάλες και παρεμβάλλει ευρηματικότατα περάσματα σε ελάσσονα. β) της τρέλλας της Ελβίρας, αποθέωση της κολορατούρας, για βοκαλίστα – τραγωδό, που όμως επίσης μακρυγορεί, καίτοι παρεμβάλλεται ξανά μια... πουριτανή(!) ταραντέλλα.

Γ' πράξη: ωραιότατη εισαγωγή, επιτέλους σε ελάσσονα, υπέροχο ρειστιτάβιθ Αθρούρου, ενδιαφέρουσες μετατροπίες Ελβίρας στην αποστροφή «τρεις μήνες – τρεις αιώνες».

Κακόγουστη, κραυγαλέως άσχετη με το κείμενο και το ήθος του έργου η μεταφορά των κοστουμιών (Ουλλίλιαμ Ορλάντι) από τον 17ο αιώνα στα χαρακώματα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου του σκνοθέτου Λορέντζο Μαριάνι, παραδόξως ευαίσθητου σε λεπτότατες εναλλαγές εγχρώμων φωτισμών,

συμπορευομένων με την εκάστοτε αιμόσφαιρα. Επιδημία πια αποτελούν στην παρακμάσουσα Εσπερία τέτοιοι αναχρονισμοί: συμπαραγωγή με την Οπέρα Βέρντης (Ελβετία) ήταν η παράσταση και μπράφο γι' αυτό στο αθωότατο ΜΜΘ, ελλείψει καλλιτέρων επιλογών.

Αρχιμουσικός: Τζουλιάνο Καρέλλα, άριστος συντονιστής σκηνής και ορχήστρας (Δήμου Θεσσαλονίκης) όχι όμως και λεπτομεργός των ιδιαιτεροτήτων μιας αμφιλεγόμενης παρτιτούρας. Αρκετά γρήγορα «τέμπη», ανέστελλαν σποραδικά την επικοινωνία με το κείμενο.

Συχνά αδικαιολόγητα κραυγαλέα στην Χορωδία Θεσσαλονίκης (διδασκαλία: Μαίρη Κωνσταντινίδου). Ονειρώδης διανομή με επικεφαλής την υπέροχη τραγωδό κολορατούρα, Ρουμανίδα Ελένα Μόσουκ, και τον Δημήτρη Καβράκο (θείο Τζόρτζιο). Επαρκέστατοι: Αριούρο, ο Ουρουγουαΐνος Χουάν – Κάρλος Βαλλός και βασιλίσσα Ερρίτα (Ειρήνη Καράγιαννη σύντομος ρόλος). Ωραιότατη φωνή, πλην συχνά κραυγαλέα μέχρι τονικής ασταθείας ο Ρικάρντο (Δημήτρης Τηλιακός). Θεικότατες συμβολές οι Β. Κωστόπουλος (Βάλτον) και Μπρούνο (Π. Μανιάτης). (ΜΜΘ, 5.2.2006).