

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ



2002
25 Οκτωβρίου



ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ο.Θ.

Μίκης Μιχαηλίδης

ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ Κ.Ο.Θ.

Κάρολος Τρικολίδης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Πατσαλίδης

Αντιπρόεδρος

Άρης Μπαζμαδέλης

Μέλη

Δημήτρης Πάτρας

Γιώργος Πολίτης

Δημήτρης Χανδράκης

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ (Ε.Τ.Ο.Σ.)

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γιακουμής

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου

Μέλη

Κωνσταντίνος Ζέρβας

Μαρία Τούρτα

Ιφιγένεια Παραστατίδου



ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25 Οκτωβρίου 2002

Emir Saul διευθυντής ορχήστρας

Rafael Gíntoli βιολί



K.O.Th.

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.θ.) ιδρύθηκε το 1959 από το Σόλωνα Μιχαηλίδη, με τον τίτλο "Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος". Αρχικά αποτέλεσε τμήμα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, αριθμώντας πενήντα μόλις μέλη. Το 1969, χάρη στις προσπάθειες του ιδρυτή της, κρατικοποιήθηκε και πήρε τη σημερινή της ονομασία. Πολλοί και σημαντικοί Έλληνες καλλιτέχνες ανέλαβαν τη διευθυντική "σκυτάλη" της: πρώτος ο Σόλων Μιχαηλίδης και στη συνέχεια ο Γεώργιος Θυμής, ο Άλκης Μπαλτάς, ο Κάρολος Τρικολίδης, ο Κοσμάς Γαλιλαίας, ο Κωνσταντίνος Πατσαλίδης και ο Λεωνίδας Καβάκος. Σήμερα, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης αριθμεί εκατό περίπου μουσικούς και αναπληρωτής διευθυντής της είναι ο Μίκης Μιχαηλίδης.

Από την αρχή της καλλιτεχνικής της διαδρομής η Κ.Ο.θ. συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά της ένα πλούσιο ρεπερτόριο, από το μπαρόκ μέχρι τις πρωτοποριακές συνθέσεις του 20ου αιώνα, με στόχο πάντοτε την ανάδειξη του μουσικού πολιτισμού συνολικά και πέρα από τα όρια του κλασικού. Πρωταρχικός στόχος της είναι η προβολή της ελληνικής μουσικής παρακαταθήκης και η προώθηση νέων ταλέντων. Πολλές ήταν, επίσης, οι πανελλήνιες και παγκόσμιες πρώτες εκτελέσεις που πραγματοποίησε.

Διάσημοι Έλληνες και ξένοι αρχιμουσικοί, καθώς και σολίστες διεθνούς ακτινοβολίας (A. Khatchaturian, O. Δημητριάδης, M. Rostropovich, N. Gutman, M. Maisky, Δ. Σγουρός, V. Ashkenazy, P. Badura-Skoda, L. Kogan, Λ. Καβάκος, V. Tretjakov, V. Spivakov και άλλοι) έχουν συμπράξει με την Κ.Ο.θ.

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί ετησίως μεγάλο αριθμό συναυλιών και έχει εμφανισθεί επανειλημμένα στα σημαντικότερα φεστιβάλ τόσο της Ελλάδας (Φεστιβάλ Αθηνών-Ηρώδειο, Δημήτρια, Φεστιβάλ Φιλίππων) όσο και του εξωτερικού (Διεθνές Φεστιβάλ "Κύπρια"-Κύπρος, International Festival "Zino Francescatti"-Μασσαλία, Φεστιβάλ Ecléctic, Βαλένθια κ.ά.).

Έχει, επίσης, εμφανισθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συμμετείχε στη συναυλία εγκαινίων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου και πραγματοποιεί πλέον τις συναυλίες της.

Μίκης Μιχαηλίδης

Γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου το 1949. Άρχισε τις μουσικές του σπουδές στο βιολί και στα δεωρητικά στην Ελληνική Μουσική Ακαδημία της Λευκωσίας (1959-1968) και συνέχισε στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, με δάσκαλο στο βιολί τον Κοσμά Γαλιλαία και στα ανώτερα δεωρητικά το θείο του, Σόλωνα Μιχαηλίδη. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής της Βιέννης. Παρακολούθησε σεμινάρια παλιάς μουσικής στο Βέλγιο και στη Νίκαια κοντά στον Leonid Kogan και στον A. Loewengut, καθώς και μαθήματα διεύμυνσης συνόλου και βιολιού στο Κονσερβατόριο της Βιέννης. Είναι απόφοιτος του Royal School of Music του Λονδίνου, με δίπλωμα εκτελεστού βιολιού.



Ξεκίνησε τις πρώτες του εμφανίσεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο της Κύπρου σε ηλικία μόλις 12 ετών. Υπήρξε μέλος του Τρίο Λευκωσίας και της Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας (CBC), της οποίας ήταν και σολίστ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Αυστρία ήταν μέλος της Ορχήστρας Δωματίου "Capella Academica" (1973-78), με συναυλίες και ηχογραφήσεις σε όλη την Ευρώπη. Υπήρξε, επίσης, μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Durban στη Ν. Αφρική, μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Tonkunstler της Βιέννης (1976-1981), ιδρυτής και μέλος του TRIO METAMORFON με συναυλίες, ηχογραφήσεις και τηλεοπτικές εμφανίσεις στην Ευρώπη (1979-81), μέλος του συγκροτήματος παλιάς μουσικής "Clemencic Consort", με το οποίο περιόδευσε σε Ευρώπη και Αμερική (1971-1985).

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα δίδαξε βιολί και ορχήστρα στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης (1981-1985) και στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης (1981-1991). Υπήρξε διευθυντής των μουσικών σεμιναρίων "ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ", μαέστρος της Ορχήστρας Νέων Β. Ελλάδος, της Ορχήστρας "Pro Musica" Θεσσαλονίκης και μέλος του συγκροτήματος "Αυλέχχορδον".

Έδωσε ιδιαίτερο βάρος στους Έλληνες συνδέτες και στους νέους εκτελεστές. Κάθε χρόνο οι μαθητές του κατακτούν βραβεία και χρυσά μετάλλια σε πανελλήνιους και τοπικούς διαγωνισμούς. Έχει χράγει δύο βιβλία: το "Μαθαίνω Βιολί" για μικρούς βιολιστές και τα "Απλά Παιδαγωγικά" για έχορδα. Ανέβασε πρώτος παιδική όπερα και παιδικό μιούζικαλ στην Ελλάδα (στο Βασιλικό Θέατρο), καθώς και παιδικό μουσικό δέατρο (στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος). Τόσο σαν βιολιστής όσο και σαν μαέστρος έκανε πολλές παγκόσμιες και πανελλήνιες πρώτες εκτελέσεις.

Είναι Α' Κορυφαίος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ενώ διδάσκει βιολί, ορχήστρα και μουσική δωματίου στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης από το 1985. Επί πολλά χρόνια σίγια μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και από το Μάρτιο του 2001 σίγια Αναπληρωτής Διευθυντής της Κ.Ο.Θ.



25 Οκτωβρίου 2002

M.M.Θ. - 21:00

Emir Saul διευθυντής ορχήστρας

Rafael Gíntoli βιολί

A. Copland *Fanfare for a common man* ⓘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3,5'

A.Terzian *Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα* ⓘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 31'

I.Allegro, II. Lento: Tema con Variazioni, III. Andante Allegro

J. Brahms Συμφωνία αρ.2, σε ρε μείζονα, έργο 73 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 43'

I. Allegro non troppo, II. Adagio non troppo, III. Allegretto grazioso, quasi andantino, IV. Allegro con spirito

Emir Saul

Ο Emir Saul γεννήθηκε στο Μπουένος Αΐρες το 1956. Σπουδασε βιολί και τραγούδι στο Ωδείο "Gilardo Gilardi" και συνέχισε τις σπουδές σύνδεσης και διεύθυνσης ορχήστρας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της La Plata, απ' όπου και αποφοίτησε με τιμητική υποτροφία.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως αρχιμουσικός το 1979, ιδρύοντας το μουσικό σύνολο "La Plata", το οποίο διημύνει μέχρι το 1983. Την ίδια χρονιά συγκρότησε ορχήστρα στη Σχολή Τεχνών, όπου επίσης διδάξει διεύθυνση ορχήστρας.

Το 1984 έχινε μόνιμος μαέστρος των ορχηστρών της Tucuman και του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αρχεντινής. Το 1985 ίδρυσε την Ορχήστρα Νέων στο ίδιο Πανεπιστήμιο, στην Tucuman, την οποία διημύνει μέχρι τον Μάρτιο του 1990.

Έκανε το ντεμπούτο του ως συνδέτης (1983-84) και κατόπιν ως μαέστρος (1985) στο θέατρο Colon του Μπουένος Αΐρες. Έκτοτε ξεκίνησε διεθνή καριέρα διευθύνοντας στις ΗΠΑ, στην Αργεντινή, στην Κολομβία, στην Βενεζουέλα, στην Ισπανία, στην Ν. Κορέα, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην Ιταλία. Η Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου, η Ορχήστρα του Θεάτρου Colon, η Φιλαρμονική του Μπουένος Αΐρες, η Ορχήστρα Haydn (Bolzano, Ιταλία), η Συμφωνική Sheboygen (Η.Π.Α.), η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, καθώς και πολλές Ορχήστρες Δωματίου είναι μερικές μόνο από τις ορχήστρες που έχει διευθύνει.

Το ρεπερτόριό του εκτείνεται σε περισσότερα από 150 έργα, από τη συμφωνική μουσική ως την όπερα και το μπαλέτο, συμπεριλαμβάνοντας τις εννέα συμφωνίες του Μπετόβεν, τα Κάρμινα Μπουράνα, τις όπερες Άιντα, Ναμπούκο, Τραβιάτα, Τροβατόρε, Κουρέας της Σεβίλλης, Δον Κιχώτης, Κάρμεν κ.ά. Το 1994 διημύνει την πρώτη παρουσίαση της όπερας του Ροσσίνι Σταχτοπούτα στην Όπερα του Κέντρου Τεχνών της Σεούλ.

Ωστόσο, ο Σαούλ έχει διακριθεί και ως συνδέτης. Έργα του έχουν παρουσιαστεί από πολλές ορχήστρες. Αξίζει να αναφερθούν η Μικρή Συμφωνία (πρώτο βραβείο ιδρύματος "La Plata"), τα Παιχνίδια και Φούγκες, το Ντουέτο έργο 5, οι Παραλλαγές για βιολί και πιάνο, καθώς και τα Τρία τραγούδια του δανάτου που προσπέρασε.

Για χρόνια υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του "Operama", λυρικού συνόλου με το οποίο εμφανίστηκε σε ευρωπαϊκές πόλεις. Ζει στη Βερόνα, όπου διευθύνει το Ορχηστρικό Στούντιο Scaligero. Είναι, επίσης, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μουσικής "Verdi" της Ραβέννα.

Στις 2 Ιανουαρίου 2000 διημύνει την εναρκτήρια συναυλία των εγκαινίων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Από το Σεπτέμβριο του 2001 είναι Ειδικός Προσκεκλημένος Μαέστρος της Όπερας της Timisoara (Ρουμανία), όπου και κάνει μια σειρά ηχογραφήσεων σε CD και DVD.

Το κοινό και οι κριτικοί υποδέχονται με ενθουσιασμό τον Εμίρ Σαούλ είτε εμφανίζεται ως μαέστρος είτε ως συνδέτης.



Rafael Gintoli

Βιολονίστας



Ο Αργεντίνος Βιολονίστας Rafael Gintoli σπούδασε στο Δημοτικό Ωδείο του Μπουένος Άιρες, με καθηγητές τους Emilio Pelaia, Humberto Carfi και Szymia Bajour. Το 1968 απέσπασε το μουσικό βραβείο της πόλης του Μπουένος Άιρες και το 1972 έχινε υπότροφος του Mozarteum της Αργεντινής και του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Χάγης για να σπουδάσει στην Ολλανδία.

Ήδη από τα δεκαετία του χρόνια ξεκίνησε σολιστική καριέρα με τις πιο σημαντικές ορχήστρες της πατρίδας του, της Νότιας Αμερικής και της Ευρώπης. Ανάμεσά τους, η Συμφωνική του Σάο Πάολο (Βραζιλία), η Neue Werk του Αμβούρχου (Γερμανία), η Ορχήστρα της Ραδιοτηλεόρασης της Κρακοβίας, η Camerata Bariloche (Αργεντινή), η Ορχήστρα Δωματίου της Φεράρα (Ιταλία), το Teatro Massimo του Παλέρμο, το Teatro La Fenice της Βενετίας, η Ορχήστρα Haydn του Bolzano, το Colón Theatre του Μπουένος Άιρες, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα του Ρέικιαβικ (Ισλανδία), η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βρέμης (Γερμανία). Επίσης, εμφανίστηκε σε πολλά γνωστά ιταλικά φεστιβάλ στις πόλεις Fermo, Pisa, Lecce, Udine και Salerno.

Πραγματοποίησε περιοδείες τόσο ως σολίστ όσο και ως μέλος του τρίο *Buenos Aires* στις Η.Π.Α. (Νέα Ορλεάνη, Ουάσινγκτον, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη) και στην Ευρώπη (Σόφια, Κίεβο, Παρίσι, Μιλάνο και Ρώμη).

Έκανε πνογραφήσεις για την ιταλική ραδιοφωνία και τηλεόραση (R.A.I.), τη Ραδιοφωνία του Μάαστριχτ (Ολλανδία) και το δίκτυο TV Globo της Βραζιλίας.

Ο Rafael Gintoli υπήρξε εξάρχων βιολονίστας στο Teatro Massimo του Παλέρμο, στο Teatro La Fenice της Βενετίας, στην Ορχήστρα Haydn του Bolzano και στη Sinfonietta της Ρώμης. Έχει δώσει σεμινάρια βιολιού στη Φιλαρμονική Ομοσπονδία του Trento, στην Ακαδημία Νέων Σολιστών της Ρώμης και στο Διεθνές Φεστιβάλ του Bilbao. Δίδαξε, επίσης, βιολί και μουσική δωματίου στα πανεπιστήμια της Κόρδοβα και της Λα Πλάτα (Αργεντινή).

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε σειρά εμφανίσεων με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου, την Κρατική Ορχήστρα της Τουρκίας, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Bogota (Κολομβία), την Κρατική Ορχήστρα της Ιρλανδίας και την Κρατική Ορχήστρα του Μπουένος Άιρες.

Το 1998 έκανε πνογραφήσεις για την εταιρία Dom Disques (Γαλλία), καθώς και με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ζυρίχης, σε δίσκο που κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά. Το 1999 ο Rafael Gintoli ερμήνευσε το *Kontseretto για βιολί και ορχήστρα* της Alicia Terzian στο Teatro Colón, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπουένος Άιρες και μαέστρο τον Jorge Rotter.

Το 1999 απέσπασε τον τίτλο του "καλύτερου μουσικού της χρονιάς" από την Ένωση Μουσικοκριτικών της Αργεντινής. Το 2000 προσκλήθηκε από το Δημοτικό Θέατρο του Κάλιαρι (Σαρδηνία) για να συμπράξει ως σολίστ και μαέστρος. Πραγματοποίησε, επίσης, δεκαεννέα περιοδείες - ως σολίστ και ως μαέστρος με τη Sinfonietta του Λυρικού Θεάτρου του Κάλιαρι. Την ίδια χρονιά συνερχάστηκε και με τη Συμφωνική Ορχήστρα Simon Bolívar του Καράκας (Βενεζουέλα).

Το 2001 ερμήνευσε το *Kontserpto για βιολί και ορχήστρα* της Alicia Terzian με την Ορχήστρα Kaoshiung της Ταϊβάν. Το 2002 έδωσε συναυλίες στο Konzertsaal της Λουκέρνης (Ελβετία), όπου καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο Pedro Ignacio Calderón. Παράλληλα, δίδαξε σε σεμινάρια τεχνικής βιολιού στην Ανώτατη Μουσική Σχολή της Λουκέρνης.

Τα προσεχή του σχέδια για το 2003 περιλαμβάνουν συναυλίες στην Academia "I Filarmonici" της Βερόνα και εμφανίσεις στην Αίθουσα Verdi στο Μιλάνο, με τη συνοδεία της Ορχήστρας Guido Cantelli.

Ο Rafael Gíntoli πραγματοποεί τις εμφανίσεις του ανά τον κόσμο υπό την αιχίδια της Γραμματείας Τουρισμού της Αργεντινής

AARON
COPLAND
(1900-1990)

FANFARE
FOR THE COMMON MAN



Ο Αμερικανός συνθέτης Άαρον Κόπλαντ, γιος Ρωσοεβραίων προσφύγων, γεννήθηκε το 1900 στο Μπρούκλιν. Αποφάσισε σε ηλικία δεκαπέντε ετών να γίνει συνθέτης κι έτσι πήγε στα 21 του χρόνια στο Παρίσι. Ήταν για τέσσερα χρόνια μαθητής ο πρώτος Αμερικανός της Νάντια Μπουλανζέ, αλλά γύρισε το 1924 στην πατρίδα του, για να γίνει «ένας χαρακτηριστικά Αμερικανός συνθέτης». Έτσι, στο *Kontserpto για πιάνο* (1926) χρησιμοποίησε στοιχεία της τζαζ και πλησίασε μ' αυτό τον τρόπο τους σκοπούς του Γκέρσουν από άλλη σκοπιά. Παράλληλα, υποστήριξε άλλους συνθέτες και προώθησε μεταξύ 1928 και 1931 μια σειρά συναυλιών για νέα μουσική στη Νέα Υόρκη.

Στη συνέχεια, ο Κόπλαντ στράφηκε περισσότερο σε εθνικό μουσικό υλικό, ακόμη και της Νότιας Αμερικής. Έτσι δημιουργήθηκαν τα έργα, επί το πλείστον μπαλέτα: *El salon Mexico*, *Billy the Kid*, *Rodeo* και *Appalachian Spring*. Το βασικό υλικό είναι λαϊκά τραγούδια και χοροί, καθώς και θρησκευτικά τραγούδια, τα οποία συνδυάζει με μοντέρνους ρυθμούς, αρμονίες και ενορχήστρωση. Το χαρακτηριστικό στο στυλ του Κόπλαντ είναι πως μεταπηδά ελεύθερα μεταξύ της αιθεντικής μουσικής και της επεξεργασίας.

Αργότερα συμπεριέλαβε στα έργα του και σειραϊκές τεχνικές, με δικό του όμως προσωπικό τρόπο. Άλλες δραστηριότητές του ήταν η διδασκαλία και από τα πενήντα του χρόνια στράφηκε περισσότερο στη διεύθυνση ορχήστρας, αφήνοντας τη σύνθεση κάπως παράμερα. Πέθανε καταξιωμένος το 1990 στη Νέα Υόρκη.

Το έργο "*Fanfare for the Common Man*" γράφτηκε το 1942 και ανήκει στα έργα, στα οποία ο συνθέτης γράφει για δημόσια εορταστική τελετή, όπως και το έργο του "*Lincoln Portrait*" της ίδιας χρονιάς. Με απλά μουσικά μέσα, χαρακτηριστικά αρπέζ των χάλκινων πνευστών, συνοδευόμενα από κρουστά, που τονίζουν το βηματισμό του εμβατηρίου, απευθύνεται ο Κόπλαντ στο έθνος των Αμερικάνων, το οποίο τότε βρισκόταν σε περίοδο κρίσης, και εκφράζει μ' αυτόν τον τρόπο τον πατριωτισμό του.

Evelin Voigtmann

ALICIA
TERZIAN
(1934-)

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ
ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Η Alicia Terzian είναι διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα: Συνθέτης, μουσικολόγος ειδικευμένη στην ιστορία μουσικής της Λατινικής Αμερικής, μαέστρος και άλλα. Παιδί Αρμένων προσφύγων, γεννήθηκε το 1934 στην Αργεντινή. Σπούδασε σύνθεση με τον Alberto Ginastera και ιστορία αρμενικής θρησκευτικής μουσικής από τον 4^ο μέχρι τον 12^ο αιώνα με τον πατέρα Leocadio Daian στη Βενετία. Ως συνθέτης έχει κερδίσει πολλά βραβεία. Είναι, μεταξύ άλλων, μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσικής της UNESCO.

Οι διδακτικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν σύνθεση, ενορχήστρωση, αντίστιχη, καθώς και ιστορία και αισθητική της μουσικής στο Κρατικό Ωδείο, Δημοτικό Ωδείο και στη Fine Arts Faculty του Πανεπιστημίου της La Plata (Αργεντινή). Επίσης, κάνει σεμινάρια και δίνει διαλέξεις στα πιο σημαντικά αδεία και πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής, με θέματα που αφορούν στην αργεντίνικη και λατινοαμερικανική σύγχρονη μουσική. Το 1968 ίδρυσε το Ίδρυμα "Encuentros Internacionales de Música Contemporánea" (Διεθνείς Συναντήσεις Σύγχρονης Μουσικής), εκπροσωπώντας έτσι τη μουσική της Αργεντινής μέσα από συναυλίες, σεμινάρια, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα και την έκδοση compact discs. Είναι, επίσης, ιδρυτής και διευθύντρια του συγκροτήματος "GRUPO ENCUENTROS", με το οποίο έχει πραγματοποιήσει πάνω από 190 συναυλίες κυρίως με έργα συνθετών της Αργεντινής και Λατινικής Αμερικής.

Η Alicia Terzian έχει γράψει πάνω από 70 έργα για διάφορες κατηγορίες μουσικής: μουσική δωματίου, ορχήστρα, σολίστ και ορχήστρα, χορωδιακά και σκηνικά έργα. Το *Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα* το συνέθεσε στις αρχές της καριέρας της, το 1956. Η πρώτη του εκτέλεση, ωστόσο, έγινε το 1969, αλλά από τότε βρίσκει διεθνώς μεγάλη επιτυχία, όπου και αν παρουσιάζεται.

Το *Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα* της Alicia Terzian χωρίζεται σε τρία μέρη: I. Allegro, II. Lento: Tema con Variazioni, III. Andante Allegro. Στο α' μέρος κυριαρχούν δύο αντιθετικά θέματα, που δημιουργούν ανάλογες ενότητες εναλλάξ. Προς το τέλος του πρώτου μέρους, ο σολίστ έχει την πρώτη του cadenza, αν και η δεξιοτεχνία είναι ένα από τα γενικότερα χαρακτηριστικά του έργου αυτού.

Στο δεύτερο μέρος, το σόλο βιολί παρουσιάζει στην αρχή το κύριο θέμα, που βασίζεται σ' ένα αρμένικο δημοτικό τραγούδι, με ενδιαφέρουσα συνοδεία των κλαρινέτων και του τύμπανου. Στη συνέχεια αναπτύσσεται σιγά-σιγά η συνοδεία της ορχήστρας, ενώ το σόλο βιολί κυριαρχεί με τις λεπτά επεξεργασμένες παραλλαγές του.

Το γ' μέρος ξεκινά με μια σύντομη εισαγωγή των πνευστών, για να προβάλει δυναμικά το κύριο θέμα, το οποίο επίσης έχει ανατολίτικο χρώμα. Προς το τέλος υπάρχει η δεύτερη cadenza, η οποία ανακεφαλαιώνει τα βασικότερα μοτίβα. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, όταν έγραψε το έργο αυτό, η συνθέτης φανερώνει ήδη μεγάλη μαεστρία στην καλά ισορροπημένη χρήση των οργάνων. Το σολιστικό μέρος, επίσης, παρουσιάζει τόσο δεξιοτεχνία όσο και λυρικότητα και υπάρχει άμεση ανταπόκριση στην επεξεργασία των μοτίβων ή θεμάτων μεταξύ της ορχήστρας και του σολιστικού οργάνου.

Evelin Voigtmann



JOHANNES
BRAHMS
(1833-1897)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡ.2
ΣΕ ΡΕ ΜΕΙΖΟΝΑ
ΕΡΓΟ 73



Δύο δεκαετίες περίπου πάλεψε ο Μπραμς μέχρι να συνθέσει την *Πρώτη Συμφωνία* του, έργο 68, δεν χρειάστηκε όμως παρά λίγους μήνες για να σχεδιάσει και να ολοκληρώσει τη *Δεύτερη*, έργο 73, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως η "Ποιμενική" του. Οι θερινές διακοπές του 1877 έφεραν αλλαγές στην ψυχική διάθεση του συνθέτη. Η πανέμορφη φύση της περιοχής της λίμνης Βαΐρτερ, η γαλήνια ατμόσφαιρα και η ξενοιασιά της ζωής στη νότια εκείνη πλευρά της Αυστρίας, όπως και στην περιοχή του Μπάντεν-Μπάντεν, δημιούργησαν στον Μπραμς τα κατάλληλα ερεθίσματα και τις πλέον ιδεώδεις συνθήκες για τη σύνθεση ενός δροσερού και ανάλαφρου έργου. Η αυστηρή, κλασική μορφή της *Πρώτης Συμφωνίας* έδωσε τη θέση της σε ένα χαρούμενο, ξένοιαστο παιχνίδι που παίζεται σε όλη τη διάρκεια της *Δεύτερης Συμφωνίας*.

Ο ανάλαφρος όμως χαρακτήρας του έργου δεν καταλογίζεται διόλου ως μειονέκτημα. Αντίθετα, η πληρότητα των ωραίων ιδεών, ο μουσικός παλμός και η έντονη φυσικότητά του καθιστούν για πολλούς τη *Δεύτερη Συμφωνία* του Μπραμς ως τη δημοφιλέστερη, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την άποψη της Κλάρας Σούμαν. Η Κλάρα Σούμαν είχε προβλέψει, πριν ακόμη το έργο πάρει την τελική του μορφή, ότι με τη *Δεύτερη Συμφωνία* του ο Μπραμς θα είχε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία απ' ό, τι με την *Πρώτη*. Σε κανένα μέρος του έργου δεν εικονογραφούνται βουκολικά στοιχεία ή διαθέσεις, όπως θύελλες ή άλλα παρόμοια. Σε πολλά σημεία, όμως, διακρίνεται ένα ειδυλλιακό συναίσθημα, που απορρέει από τη φωτεινή, ζεστή, λυρική τονικότητα της ρε μείζονας.

Ο Μπραμς συνέδεε τη ρε μείζονα με το βιολί το *Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα* είναι κι αυτό γραμμένο, όπως ήδη αναφέρθηκε, στην ίδια τονικότητα γι' αυτό και στη *Δεύτερη Συμφωνία* κυριαρχούν τα έγχορδα. Η ενορχήστρωσή της δεν ξεπερνά τα όρια αυτής του Μπετόβεν και του Σούμαν. Ο Μπραμς απείχε από τους πειρασμούς μιας φορτωμένης ενορχήστρωσης, η οποία είχε γίνει κοινή πια πρακτική και δείγμα προοδευτικότητας. Είχε ήδη ξεκαθαρίσει τη θέση του στο θέμα αυτό, κρατώντας μια ξεκάθαρη και αντίθετη στάση προς τους νεωτεριστές, νεογερμανιστές και διατηρώντας τις ρίζες του στο γερό τονικό σύμπλεγμα της μουσικής δωματίου.

Το πρώτο μέρος της *Δεύτερης Συμφωνίας* αρχίζει απευθείας με το *Allegro*, χωρίς εισαγωγή, με ένα μοτίβο από τρεις νότες παιγμένες από τα βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσα (ρε-ντο δίεση ρε), που αποτελεί τη θεματική βάση όλου του έργου. Ο εφευρετικός δεξιοτέχνης Μπραμς βάσισε την τετραμερή Συμφωνία του σ' αυτό το μικρό θεμελιώδες διάστημα, που συντελεί στη δημιουργία ατμόσφαιρας λυρισμού, η οποία χαρακτηρίζει όλο το έργο. Το πρώτο θέμα εκτίθεται από τα ξύλινα πνευστά και τα κόρνα. Το δεύτερο, μελωδικό με μεγάλη πλαστικότητα και εκφραστική γραμμή, ακούγεται αρχικά από τη ζεστή "φωνή" των βιολοντσέλων και αργότερα από τα ξύλινα πνευστά.

Το δεύτερο μέρος (*Adagio non troppo*) αρχίζει με το κύριο θέμα στα βιολοντσέλα. Η μελωδία του, που χαρακτηρίζεται από απλότητα και εκφραστική πνοή, συνοδεύεται από μια δεύτερη γραμμή στα φαγκότα. Το θέμα περνά κατόπιν στα βιολιά, ενώ η συνοδευτική μελωδία των φαγκότων στα βιολοντσέλα. Μέσα από ένα εκφραστικό μέρος που βασίζεται στο πρώτο θέμα, περνάμε στο δεύτερο θέμα, που παρουσιάζει την χαρακτηριστική για τον Μπραμς ρυθμική ιδιοτυπία. Η επεξεργασία του θέματος αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντική σε έκταση και πλάτος.

Το τρίτο μέρος δεν είναι ούτε μενούέτο ούτε σκέρτσο, όπως συνήθως. Η μουσική έχει στοιχεία και από τα δύο, ενώ παρουσιάζει τη μορφή ροντό. Το κύριο τμήμα του μέρους αυτού εκτελείται τρεις φορές, ενώ ανάμεσα στις επαναλήψεις παρεμβάλλονται δύο επεισόδια.

Το τελευταίο μέρος της Συμφωνίας στηρίζεται σε δύο θέματα, που πρωτεμφανίζονται στα έγχορδα και επεκτείνονται σε όλη την ορχήστρα. Το μέρος αυτό χαρακτηρίζεται από μεγαλοπρέπεια και συναρπαστικό δυναμισμό.

Η *Δεύτερη Συμφωνία* του Μπραμς, γραμμένη στα 1877, παρουσιάστηκε σε πρώτη εκτέλεση στις 30 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου στη Βιέννη, υπό τη διεύθυνση του μεγάλου αρχιμουσικού Χανς Ρίχτερ.

η επόμενη συναυλία



01 Νοεμβρίου 2002

M.M.O
21.00

Andrian Sunshine διευθυντής ορχήστρας

James Tocco πιάνο

W.A.Mozart "L' Impressario", Εισαγωγή

P. I. Tchaikovsky Κοντσέρτο αρ.1 για πιάνο
και ορχήστρα σε σι ύφεση ελάσσονα,
έργο 23

E. Elgar *Enigma Variations*

Αν. Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Μίκης Μιχαηλίδης

Μόνιμος Αρχιμουσικός

Κάρολος Τρικολίδης

Α' ΒΙΟΛΙΑ

Εξάρχοντες
Δημήτρης Χανδράκης

Κορυφαίοι Α'
Μίκης Μιχαηλίδης
Γιώργος Πετρόπουλος
Θεόδωρος Πατασλίδης

Tutti
Κρυστάλλης Αρχοντής
Εύη Δελφινοπούλου
Μαρία Δρουγόυ
Γιώργος Κανδυλίδης
Ευαγγελός Παπαδημήτρης
Ανδρέας Παπανικολάου
Γκρέτα Παππά
Μαρία Σουέρεφ
Μαρία Σπανού
Ευτυχία Ταλακούδη
Γιώργος Γαρυφαλλάς
Έκτωρ Λάσπας
Μαρία Μητριζάκη
Αναστασία Μισυρλή
Νίκος Τσανακάς

Β' ΒΙΟΛΙΑ

Κορυφαίοι Α'
Ντάρια Κάτσιου
Ανθή Τζίμα

Κορυφαίος Β'
Νικόλαος Αρχοντής
Αλκέτας Τζιαφέρης

Tutti
Ελευθέριος Αδαμόπουλος
Isabelle Both
Μαρία Εκλεκτού
Αθανάσιος Θεοδωρίδης
Ευαγγελία Κουζώφ
Καλλιόπη Μυλαράκη
Δέσποινα Παπαστεργίου
Μίμης Τοπτσίδης
Μαρία Ζαχαριάδου
Ξενη Λουκίδου

ΒΙΟΛΕΣ

Κορυφαίοι Α'
Νεοκλής Νικολαΐδης
Χαρά Σειρά¹
Lutz Kühne

Κορυφαίοι Β'
Αλεξάνδρα Βόλταη
Αντώνης Πορίχης

Tutti
Χρήστος Βλάχος
Δημήτρης Δελφινόπουλος
Βιολέτα Θεοδωρίδου
Κατερίνα Μητροπούλου
Ειρήνη Παραλίκα
Φελίτσια Ποπίκα
Ρόζα Τερζάν
Παύλος Μεταξάς
Σπύρος Τάκας
Δημοσθένης Φωτιάδης

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΑ

Κορυφαίοι Α'
Δημήτρης Πάτρας
Βασίλης Σαϊτης
Δημήτρι Γκουντίροβ

Κορυφαίος Β'
Ρένος Μπαλτάς
Απόστολος Χανδράκης

Tutti
Χρήστος Γρίμπας
Βίκτωρ Δάβαρης
Ανθή Κοντογιαννάκη
Γιώργιος Μανώλας
Δημήτρης Πολυζώης
Γιάννης Στέφος
Δημήτρης Αλεξάνδρου
Ιωάννα Κανάτσου
Ζόραν Στέπιτς
Ιλονα Νάκη-Φερένσε

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ

Κορυφαίοι Α'
Γεώργιος Γράλιστας
Χαράλαμπος Χειμαρίος

Κορυφαίος Β'
Ιωάννης Χατζής

Tutti
Λεωνίδας Κυρίδης
Αναστάσιος Μαυρουδής
Ελένη Μπουλασίκη
Ειρήνη Παντελίδου
Αγάπη Παρθενάκη
Γιώργος Πολυχρονιάδης
Μιχάλης Σαπουντζής

ΦΛΑΟΥΤΑ

Κορυφαίοι Α'
Νίκος Δημόπουλος
Πέτρος Σουσάμογλου

Κορυφαίοι Β'
Ιωάννης Ανιασέγκος
Γεώργιος Κανάτσος
Ίλιε Μακοβέϊ
Μάλαμα Χατζή

Tutti
Νίκος Κουκής

ΟΜΠΟΕ

Κορυφαίοι Α'
Δημήτρης Καλπαξίδης
Δημήτρης Κίτσος

Κορυφαίοι Β'
Νικόλαος Καλπαξίδης
Βλαντιμήρ Γκάνεβ
Κωνσταντίνος Χασιώτης

Tutti
Θωμάς Μητριζάκης

ΚΛΑΡΙΝΕΤΑ

Κορυφαίοι Α'
Χρήστος Γραονίδης
Κοσμάς Παπαδόπουλος

Κορυφαίοι Β'
Πόλλα Σμιθ-Διαμαντή
Αλεξάνδρος Σταυρίδης
Οβίντιου Καπλέσκου

Tutti
Βασίλης Καρατζίβας

ΦΑΓΚΟΤΑ

Κορυφαίοι Α'
Βασίλης Ζαρόγκας
Γιώργος Πολίτης

Κορυφαίοι Β'
Κωνσταντίνος Βαβάλας
Μαρία Πουλιούδη

Tutti
Μαλίνα Ηλιοπούλου

ΚΟΡΝΑ

Κορυφαίοι Α'
Εμμανουήλ Ιορδανίδης
Christian Beemelmans
Κωνσταντίν Ιστράτε

Κορυφαίοι Β'
Βασίλης Βραδέλης
Παντελής Φεϊζό

Tutti
Νίκος Δραγομάνοβιτς

ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ

Κορυφαίοι Α'
Σπύρος Παπαδόπουλος
Γρηγόρης Νέτσκας

Κορυφαίοι Β'
Γεώργιος Αβράμογλου
Νίκος Μπαχαρίδης

Tutti
Δημήτρης Κουρατζίνος
Ιωάννης Σιαμανίδης

ΤΡΟΜΠΟΝΙΑ

Κορυφαίοι Α'
Φιλήμων Στεφανίδης
Γιώργος Κάκκορας
Αθανάσιος Ντώνες

Κορυφαίοι Β'
Φώτης Δράκος
Δημήτριος Νέτσκας
Λουκάς Παρθένης

Tutti
Βαγγέλης Μπαλτάς

ΤΟΥΜΠΑ

Κορυφαίοι Β'
Γιώργος Τηνιακούδης
Παύλος Γεωργιάδης

ΕΦΟΡΟΣ Κ.Ο.Θ.
Ελένη Μπουλασίκη

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
Βασίλης Ξαγαράς - Αντώνης Ευστρατίου

ΚΛΗΤΗΡΑΣ
Πέτρος Γιάντος

ΤΥΜΠΑΝΑ

Κορυφαίοι Α'
Δημήτριος Βίττης
Βλαντιμήρ Αφανάσιεφ

ΚΡΟΥΣΤΑ

Κορυφαίος Β'
Κωνσταντίνος Χανής

ΠΙΑΝΟ

Μαριλένα Λιακοπούλου

ΑΡΠΑ
Κατερίνα Κίτσου

Τιμές εισιτηρίων Κ.Ο.Θ.

ΠΛΑΤΕΙΑ Α'	20, 00 €
ΠΛΑΤΕΙΑ Β' - ΘΕΩΡΕΙΑ	12, 00 €
ΕΞΩΣΤΗΣ	9, 00 €

ΜΕΙΩΜΕΝΟ*

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΘΕΩΡΕΙΑ	9, 00 €
ΕΞΩΣΤΗΣ	6, 00 €

Τιμές συνδρομών [-25%]

ΠΛΑΤΕΙΑ Α'	90, 00 €
ΠΛΑΤΕΙΑ Β' - ΘΕΩΡΕΙΑ	54, 00 €
ΕΞΩΣΤΗΣ	40, 50 €

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

Για όλες τις ζώνες 25, 00 €

*(*εκπαιδευτικοί, φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές αδείων*)

Εισιτήρια και συνδρομές προπωλούνται στο Ταμείο της Κ.Ο.Θ.

(Μέχρι Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών),

Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 - 13:00 και 17:00 - 20:00 και Παρασκευή 10:00 - 13:00,
καθώς και το απόγευμα της συναυλίας στο Μ.Μ.Θ. 19:00-21:00

Τηλέφωνο ταμείου: **0310 236990**

Η Κ.Ο.Θ. διατηρεί το δικαίωμα - αν χρειαστεί - να τροποποιήσει το πρόγραμμα

Η είσοδος μετά την έναρξη της συναυλίας επιτρέπεται μόνο στο διάλειμμα

Η είσοδος στη συναυλία επιτρέπεται σε παιδιά 6 ετών και άνω

Απαγορεύεται αυστηρά η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφηση και η μαγνητοφώνηση κατά τη διάρκεια της συναυλίας.





ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μονή Λαζαριστών

Κολοκοτρών 21, 564 30 Σταυρούπολη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΑΜΕΙΟ Κ.Ο.Θ.

Μέχριο Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών

Εθνικής Αμίνας 2, 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

www.tssο.gr

[υπό κατασκευή]

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

με την υποστήριξη
και συνέργεια της ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ
Αγγελιοφόρος
ΙΟΟ
ΙΟΟ