

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΙΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΟΦΕΛΑ ΟΝΙΚΗΣ

Σχεδιασμός εντύπου: Visual Options

Φωτογραφίες Κ.Ο.Θ.: Visual Options

Διαχωρισμόι: "Μακεδονική Χρωμανάπυση"

Εκτύπωση: Κουρτίδης - Μυλαράκης

Μουσικολογική Επιμέλεια: Evelin Voigtmann

Συντονισμός-Επιμέλεια Ύλης: Λίνα Μυλωνάκη

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ο.Θ.
Μίκης Μιχαηλίδης**

**ΜΟΝΙΜΟΣ
ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ Κ.Ο.Θ.
Κάρολος Τρικολίδης**

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Πατσαλίδης

Αντιπρόεδρος

Άρης Μπαζυαδέλης

Μέλη

Δημήτρης Πάτρας

Γιώργος Πολίτης

Δημήτρης Χανδράκης

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ (Ε.Τ.Ο.Σ.)

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γιακουμής

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου

Μέλη

Κωνσταντίνος Ζέρβας

Μαρία Τούρτα

Ιφιγένεια Παραστατίδου

Το παραπάνω κείμενο είναι γραμμένο στη γλώσσα Braille
για τους έχοντες μειωμένη ικανότητα δραστ



Μεταπολυτική Επιμέλεια: Evelin

Το παραπάνω κείμενο είναι γραμμένο στη γλώσσα Braille
για τους έχοντες μειωμένη ικανότητα δρασης

K

L

M

Luis Braille - τα παιδικά χρόνια

Τα τυφλά παιδιά διδάσκονταν ανάγνωση απλά όχι γραφή. Τα γράμματα στο αναγνωστικό τους ήταν ανάγλυφα, έτσι ώστε να τα αγγίζουν με τα ακροδάκτυλά τους. Αυτή η μορφή γραφής ήταν πολύ δύσκολη στην ανάγνωση γιατί τα γράμματα δεν ξεχώριζαν μεταξύ τους. Τα γράμματα κατασκευάζονταν από σύρμα και με τη βοήθεια πρέσσας αποτυπώνονταν στο χαρτί. Η διαδικασία ήταν τόσο δύσκολη που τα τυφλά παιδιά δεν μπορούσαν να γράφουν μόνα τους...

Κάρολος Τρικολίδης δ/ντής ορχήστρας Alessandro De Luca πιάνο

R.Strauss

Τέσσερα συμφωνικά ιντερλούδια από την όπερα Intermezzo, έργο 72 ① ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25'

1. Reisefieber und Walzerscene (Πυρετός ταξιδιού και Σκνή του βαλς) - Lebhaft (ζωηρά)
2. Träumerei am Kamin (Ονειροπόληση δίπλα στο τζάκι) - Ruhig schwebend (ήρεμα αιωρούμενο)
3. Am Spieltisch (Στο τραπέζι της τράπουλας) - Sehr gemächlich (πολύ ήρεμα)
4. Fröhlicher Beschlui (Χαρούμενο κλείσιμο) - Sehr lebhaft und fröhlich (πολύ ζωηρά και χαρούμενα)

M. de Falla

"Νύχτες στους κήπους της Ισπανίας" για πιάνο και ορχήστρα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25'

- I. Στη Χενεραλίφε
- II. Μακρινός Χορός
- III. Στους κήπους της Σιέρρα Κόρντοβα

G. Gershwin

"Γαλάζια Ραψωδία" για πιάνο και ορχήστρα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15'

- I. Molto moderato-Tempo giusto
- II. Andantino moderato
- III. Allegro agitato e misterioso - Grandioso

28 02

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ 21:00

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2003

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) ιδρύθηκε το 1959 από το Σόλωνα Μιχαηλίδη, με τον τίτλο "Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος". Αρχικά αποτέλεσε τμήμα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, αριθμώντας πενήντα μόλις μέλη. Το 1969, χάρη στις προσπάθειες του ίδρυτή της, κρατικοποιήθηκε και πήρε τη σημερινή της ονομασία.

Πολλοί και σημαντικοί Έλληνες καλλιτέχνες ανέλαβαν τη διευθυντική "σκυτάλη" της: πρώτος ο Σόλων Μιχαηλίδης και στη συνέχεια ο Γεώργιος Θυμής, ο Άλκης Μπαλτάς, ο Κάρολος Τρικολίδης, ο Κοσμάς Γαλιλαίας, ο Κωνσταντίνος Πατσαλίδης και ο Λεωνίδας Καβάκος. Σήμερα, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης αριθμεί εκατό περίπου μουσικούς και αναπληρωτής διευθυντής της είναι ο Μίκης Μιχαηλίδης.

Από την αρχή της καλλιτεχνικής της διαδρομής η Κ.Ο.Θ. συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά της ένα πλούσιο ρεπερτόριο, από το μπαρόκ μέχρι τις πρωτοποριακές συνθέσεις του 20ου αιώνα, με στόχο πάντοτε την ανάδειξη του μουσικού πολιτισμού συνολικά και πέρα από τα όρια του κλασικού.

Πρωταρχικός στόχος της είναι η προβολή της ελληνικής μουσικής παρακαταθήκης και η προώθηση νέων ταλέντων.

Πολλές ήταν, επίσης, οι πανελλήνιες και παγκόσμιες πρώτες εκτελέσεις που πραγματοποίησε.

Διάσημοι Έλληνες και ξένοι αρχιμουσικοί, καθώς και σολίστες διεθνούς ακτινοβολίας (A. Khatchaturian, Oδ. Δημητριάδης, M. Rostropovich, N. Gutman, M. Maisky, Δ. Σγούρος, V. Ashkenazy, P. Badura-Skoda, L. Kogan, Λ. Καβάκος, V. Tretjakov, V. Spivakov και άλλοι) έχουν συμπράξει με την Κ.Ο.Θ.

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί ετησίως μεγάλο αριθμό συναυλιών και έχει εμφανισθεί επανειλημμένα στα σημαντικότερα φεστιβάλ τόσο της Ελλάδας (Φεστιβάλ Αθηνών-Ηρώδειο, Δημήτρια, Φεστιβάλ Φιλίππων) όσο και του εξωτερικού (Διεθνές Φεστιβάλ "Κύπρια"-Κύπρος, International Festival "Zino Francescatti"-Μασσαλία, Φεστιβάλ Ecléctic, Βαλένθια κ.ά.), καθώς και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.



**Κρατική
Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης**

Γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, όπου σπούδασε βιολί και θεωρητικά. Συνέχισε στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης βιολί με τον Κοσμά Γαλιλαία και ανώτερα θεωρητικά με το θείο του Σόλωνα Μιχαηλίδη. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ανωτάτη Σχολή Μουσικής της Βιέννης, στο Κονσερβατόριο της Βιέννης και στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου (L.R.S.M. performance).

Ξεκίνησε τις εμφανίσεις του στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση της Κύπρου. Υπήρξε μέλος της Ορχήστρας Δωματίου Cappella Academica, της Συμφωνικής Ορχήστρας Tonkunstler, του Trio Metamorfos και του συγκροτήματος παλιάς μουσικής Clemencic Consort στη Βιέννη.

Από το 1981 δίδαξε στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης και στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης και από το 1985 διδάσκει στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης βιολί, ορχήστρα και μουσική δωματίου. Διηγήθυνε τα μουσικά σεμινάρια Βερτίσκος, την Ορχήστρα Νέων Βορείου Ελλάδος και την Ορχήστρα Δωματίου Pro Musica κλπ.

Έδωσε ιδιαίτερο βάρος στους Έλληνες συνθέτες και στους νέους καλλιτέχνες. Ανέβασε παιδικές όπερες, μιούζικαλ και μουσικό θέατρο. Έκανε πολλές παγκόσμιες και πανελλήνιες πρώτες εκτελέσεις.

Είναι Α' Κορυφαίος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Επί πολλά χρόνια είναι μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και από το Μάρτιο του 2001 είναι Αναπληρωτής Διευθυντής της Κ.Ο.Θ. Από το 2000 είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Νομαρχιακού Ωδείου Φλώρινας και από φέτος καλλιτεχνικός διευθυντής του Σύγχρονου Ωδείου Θεσσαλονίκης.



Μίκης Μιχαηλίδης αναπλ. διευθυντής Κ.Ο.Θ.



Κάρολος Τρικολίδης

δ/ντής ορχήστρας

Γεννήθηκε το 1947 στο Bad Aussee της Αυστρίας από μπτέρα Αυστριακή και πατέρα Έλληνα.

Σπούδασε στις Ανώτατες Μουσικές Σχολές της Βιέννης και του Σάλτσμπουργκ βιολί με τον Günther Pichler, σύνθεση με τον Alfred Uhl και κρουστά με τον Richard Hochrainer. Την εκπαίδευσή του στη διεύθυνση ορχήστρας πήρε βασικά από τους Hans Swarowsky και Μιλτιάδον Καρύδη. Ήταβε μέρος σαν ενεργό μέλος σε σεμινάρια με τους Franco Ferrara, Bruno Maderna, Herbert von Karajan, Sir Adrian Boult, Milan Horvat και δούλεψε σαν βοηθός μαζί τους, καθώς και με τον Giuseppe Patane.

Διακρίθηκε με πρώτα βραβεία στους διεθνείς διαγωνισμούς στη Μπεζανσόν (1970), Φλωρεντία (1971) και στη Βουδαπέστη (1977), όπου και του απονεμήθηκαν όλα τα 12 ειδικά βραβεία. Σε διαγωνισμό στο Παρίσι το 1977 διακρίθηκε ως μοναδικός Ευρωπαίος για τη θέση υποτρόφου βοηθού μαέστρου της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστώνης στο Φεστιβάλ του Tanglewood, όπου συνεργάστηκε με τους L.Bernstein, S.Ozawa, A.Previn, G.Schuler και Θ. Αντωνίου.

Από 25 χρόνων εργάζεται συνεχώς σε μόνιμες θέσεις. Από το 1972 μέχρι σήμερα είναι μόνιμος αρχιμουσικός της K.O.Th. Επίσης, εργάστηκε ως πρώτος μαέστρος σε διάφορες όπερες στη Γερμανία και Ουγγαρία (1973-1980) και ως μόνιμος μαέστρος του Γαλλικού Εθνικού Μπαλέτου *Roland Petit* στη Μασσαλία, με περιοδείες σε όλη την Ευρώπη (1979-1984). Υπήρξε μόνιμος φιλοξενούμενος μαέστρος της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Ισλανδίας (1984-1987) και από το 1991 Γενικός Μουσικός Διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας.

Ως φιλοξενούμενος μαέστρος έχει διευθύνει επανειλημμένα πάνω από εκατό ορχήστρες σε Ευρώπη, Αυστραλία, Ρωσία και Ιαπωνία. Εμφανίστηκε με την Orchestre Nationale ORTF στο Παρίσι και στο Φεστιβάλ Μπεζανσόν με την Κρατική Ορχήστρα της Ρωσίας στη Μόσχα, με τις Συμφωνικές Ορχήστρες: Βερολίνου, Νυρεμβέργης, Πράγας, Μελβούρνης, Ουγγρικής Ραδιοτηλεόρασης και τη Φιλαρμονική της Βουδαπέστης. Διηύθυνε επίσης την B.B.C. National Orchestra στο Κάρντιφ, τις Ραδιοφωνικές Ορχήστρες του Ελσίνκι, της Σόφιας και του Βουκουρεστίου, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης, της Σλοβενίας και της Αρμενίας, όπως και τις Ορχήστρες *Gulbenkjan* στη Λισσαβώνα και *George Enescu Philharmonie* στο Βουκουρέστι. Εμφανίστηκε στα Διεθνή Φεστιβάλ Δρέσδης, Παρισιού, Αθήνας, Βουδαπέστης, Βιέννης, Aix-en-Provence κ.ά.

Πραγματοποίησε ραδιοφωνικές εγγραφές και τηλεοπτικές συναυλίες με το A.B.C., B.B.C., O.R.T.F., R.A.I., W.D.R., O.R.F., M.R.T., N.R.O. κ.ά., καθώς και εγγραφές δίσκων με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βουδαπέστης, τη Συμφωνική Ορχήστρα *Gulbenkjan* της Λισσαβώνας και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας, με έργα σύγχρονων συνθετών.



Alessandro De Luca

πιάνο

O Alessandro de Luca γεννήθηκε στην Ρώμη το 1957 και θεωρείται από τους πιο αξιόλογους Ιταλούς πιανίστες της γενιάς του.

Σπούδασε μουσική στην Ρώμη με τους Lydia Assenza και Rodolfo Caporali, και στο Παρίσι με τον Alexis Weissenberg. Ήδη από την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, σε ηλικία δεκαπέντε χρόνων, ο Alessandro de Luca ξεσήκωσε τον ενθουσιασμό κοινού και κριτικών, παίζοντας με επιτυχία στις πιο διάσημες αίθουσες της Ιταλίας, όπως: το Teatro La Fenice στη Βενετία, το Teatro San Carlo στη Νάπολη, την Accademia Nazionale της Σάντα Κεκίλια (Ρώμη), την Piccola Scala στο Μιλάνο, το Festival dei Due Mondi στο Σπολέτο, την Accademia Filarmonia της Ρώμης, το Teatro Comunale της Μπολόνια, το Teatro Massimo του Παλέρμο και την Ιταλική Ραδιοτηλεόραση (R.A.I.).

Έχει πραγματοποιήσει πολλές παγκόσμιες περιοδείες, παίζοντας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (Παρίσι, Λονδίνο, Μόναχο, Πράγα, Βελιγράδι, Μαδρίτη, Μόσχα, Βέρνη, Αγία Πετρούπολη, Βουκουρέστι, κ.ά), υπό τη διεύθυνση μεγάλων αρχιμουσικών, όπως οι Lorin Maazel, Georges Pretre, Yehudi Menuhin, Rafael Frühbeck de Burgos, Gianandrea Gavazzeni, Peter Maag, Lukas Foss και Leopold Hager. Έχει συμπράξει με γνωστές ορχήστρες, όπως τη Συμφωνική του Πίτσμπουργκ, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, την Ορχήστρα της Ραδιοτηλεόρασης της Μόσχας, τη Φιλαρμονική του Κιέβου, την Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Στούτγκαρδης κ.ά.

Έχει επανειλημμένα προσκληθεί για τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις και έχει ηχογραφήσει στη R.A.I., στο Ραδιόφωνο του Βατικανό, στο Βαυαρικό Ραδιόφωνο, στη Ραδιοτηλεόραση της Μόσχας, στην Εθνική Ραδιοφωνία της Ισπανίας, καθώς και στη ραδιοτηλεόραση της Λιθουανίας, της Γεωργίας, της Ρουμανίας και της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Έχει συνεργαστεί με τις εταιρίες Fonit-Cetra, Edipan και Excelsior.

Το ρεπερτόριό του είναι ιδιαίτερα ευρύ, από τον Μπαχ ως τους σύγχρονους συνθέτες. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έργα του διάσημου Ιταλού αρχιμουσικού και συνθέτη Franco Ferrara, ανέκδοτα έργα του οποίου ο de Luca έχει ερμηνεύσει και ηχογραφήσει.

Αν και ο Alessandro de Luca εργάζεται κυρίως ως σολίστ, έχει παράλληλα αναπτύξει δραστηριότητα και ως μέλος σχημάτων μουσικής δωματίου. Συνεργάστηκε με τον φλαουτίστα Angelo Persichilli και τον βιολονίστα Rodolfo Bonucci, με τους οποίους πρόσφατα ερμηνεύεσε όλη την εργογραφία του Μπαχ για βιολί και πιάνο.

Ο Alessandro de Luca ασχολείται και με τη μουσική εκπαίδευση. Σήμερα διδάσκει στο Ωδείο Boito της Πάρμα και στο Ωδείο Santa Cecilia της Ρώμης.

Μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Leonard Bernstein, ο Yehudi Menuhin και ο Lorin Maazel, έχουν εκφράσει τον θαυμασμό και την εκτίμησή τους για τις ερμηνείες του de Luca, εξαίροντας την αυθεντικότητα και το εμπνευσμένο παίξιμό του.



Richard Strauss (1864-1949)
Τέσσερα συμφωνικά ιντερλούδια από την όπερα *Intermezzo*, έργο 72

Τα τέσσερα συμφωνικά Ιντερλούδια από την όπερα *Intermezzo* συγκεντρώνουν τα πιο σημαντικά σημεία της υπόθεσης σε μία ανεξάρτητη μορφή για ορχήστρα. Βασίζονται σε μερικά από τα ορχηστρικά κομάτια ανάμεσα στις σκηνές, που χρειάζονταν για τις συχνές αλλαγές της σκηνής. Η όπερα αυτή παρουσιάζει ένα προσωπικό επεισόδιο της ζωής του συνθέτη, μέσα απ' το οποίο ο Στράους φανερώνει το χιούμορ του, αναφερόμενος στις αδυναμίες τόσο τις δικές του, όσο και της γυναίκας του.

Η υπόθεση, για την οποία ο Στράους έγραψε και το πιλιμπρέτο, έχει ως εξής: Ο αρχιμαέστρος Storch φεύγει για τη Βιέννη, για να διευθύνει κάποιες συναυλίες. Η γυναίκα του, που μένει μόνη της με το προσωπικό υπηρεσίας στο εξοχικό τους σπίτι, δέχεται έναν νεαρό Βαρώνο, τον οποίον γνώρισε σε μια βόλτα. Μαζί του βγαίνει σε έναν χορό, όπου χορεύουν βαλς, που της αρέσει ιδιαίτερα. Εκείνος την κολακεύει, για να της αποσπάσει μια οικονομική 'βοήθεια', την οποία εκείνη όμως αρνείται κατηγορηματικά.

— Μέσα στην αλληλογραφία του άνδρα της βρίσκει ένα σημείωμα, στο οποίο κάποια 'γατούλα' παρακαλεί τον «αγαπημένο θησαυρό της, να της στείλει δύο εισιτήρια για την όπερα, και να βρεθούν μετά μαζί στο γνωστό μπαράκι». Εξοργισμένη, η κυρία Storch στέλνει ένα τηλεγράφημα στον άνδρα της, ότι τον χωρίζει και πηγαίνει αμέσως στο δικηγόρο της, για να ξεκινήσει τη διαδικασία του διαζυγίου.

Εν τω μεταξύ ο άνδρας της, περνώντας ευχάριστα με φίλους του παίζοντας χαρτιά, λαμβάνει το τηλεγράφημα και μένει έκπληκτος, διότι δεν ξέρει καμία 'γατούλα'. Σπεύδει να επιστρέψει σπίτι του, ενώ τον συνοδεύει ο συνάδελφός του Stroh, ο οποίος του εξηγεί πως αυτός γνωρίζει την κοπέλα και ότι μάλλον μπερδεύτηκαν τα ονόματά τους. Με δυσπιστία δέχεται η γυναίκα του τις εξηγήσεις και επειδόν είναι πεισματάρα, μόνο ύστερα από έναν έντονο συζυγικό καυγά, επανέρχεται η οικογενειακή ειρήνη.

Η μουσική της όπερας ανατρέχει σε άλλα 'αυτοβιογραφικά' έργα του συνθέτη, όπως τα *Φαιδρά αστεία του Τιλ* 'Οιλενσπηγκελ

Τα τέσσερα συμφωνικά Ιντερλούδια αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτή την ατμόσφαιρα και την αυτοσατιρική διάθεση του συνθέτη. Μάλιστα έχουμε σ' αυτό το έργο τη διπλή σημασία της πλέξης *Intermezzo*, δηλαδή ένα περαστικό επεισόδιο στην οικογενειακή ζωή του συνθέτη, αλλά και τα ορχηστρικά περάσματα από τη μία σκηνή στην άλλη.

Το α' *Intermezzo* περιγράφει τις πυρετώδεις ετοιμασίες για το ταξίδι και τα παράπονα της συζύγου, ενώ στη συνέχεια περνά στην ανέμετη ατμόσφαιρα ενός βαλς, του αγαπημένου χορού και του Στράους. Το β' *Intermezzo* μας μεταφέρει σε μια σαγηνευτική ονειροπόληση δίπλα στο τζάκι, φανερώνοντας την βαθειά τρυφερότητα της γυναίκας του. Τα πράγματα ζωντεύουν στο γ' *Intermezzo*, με το οποίο ο Στράους έδωσε μια μουσική αφιέρωση στο αγαπημένο του χόμπι, τα χαρτιά, με το οποίο μπορούσε να ξεφύγει από τις έγνοιες της δουλειάς και του σπιτιού του. Το δ' *Intermezzo* δίνει την χαρούμενη κατάλυση όλης της ιστορίας, φανερώνοντας πως ευτυχώς ήταν μόνο ένα επεισόδιο, δηλαδή ένα *Intermezzo*.

Evelin Voigtman



Manuel de Falla (1876-1946)
"Νύχτες στους κήπους της Ισπανίας" για πιάνο και ορχήστρα

Ο Μανουέλ ντε Φάλια, ο μεγαλύτερος συνθέτης της Ισπανίας, γεννήθηκε στον Κάδικα (1876) και πέθανε στην Άλτα Γκράθια της Αργεντινής (1946). Σπούδασε στη Μαδρίτη και υπήρξε κυρίως μαθητής, στη σύνθεση, του Φιλίππου Pedrell (1841-1922), μεγάλου μουσικολόγου και συνθέτη, αρχηγέτη της νεώτερης Εθνικής Ισπανικής Σχολής.

Στα 1905 κέρδισε το Βραβείο της Ακαδημίας Καλών Τεχνών στη Μαδρίτη με την ópera του *H súntomu Zawí*, καθώς κι ένα βραβείο ως πιανίστας. Στα 1907 πήγε στο Παρίσι, όπου έμεινε ως τις αρχές του πρώτου παγκόσμιου πολέμου και όπου καλλιέργησε στενή φιλία με τους μεγάλους σύγχρονους Γάλλους συνθέτες Debussy, Dukas και Ravel, από την τέχνη των οποίων πολλά ωφελήθηκε.

Η μουσική του ντε Φάλια είναι γεμάτη εθνικό χρώμα. Η πλοκή και η τονική σύσταση της μελωδίας του, η ζωντάνια, η σφριγηλότητα και η ευθυγισία των ρυθμών του, η αρμονική και η ορχηστρική του τέχνη, τα πάντα εκφράζουν με τον πιο εμφαντικό, αλλά και ολότελα προσωπικό, τρόπο αυτή την ψυχή της Ισπανίας.

Οι συμφωνικές εντυπώσεις *Núxtes στους κήπους της Ισπανίας*, που είναι το σημαντικότερο συμφωνικό έργο του συνθέτη, από μορφολογική άποψη έχει μια πρωτότυπη μορφή, κάτι ανάμεσα σε συμφωνική σουίτα με πιάνο και κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα.

Όπως υποβάλλει ο τίτλος του έργου, οι συμφωνικές αυτές εντυπώσεις δεν έχουν περιγραφικές προθέσεις, αλλά αποτελούν τη μετουσίωση σε μουσική εντυπώσεων και αισθημάτων. Αρχικά άλλωστε ο συνθέτης είχε συλλάβει το έργο ως τρεις νυχτωδίες για πιάνο και αργότερα του έδωσε την οριστική του μορφή, δουλεύοντάς το από τα 1909 ως τα 1915.

Στις εντυπώσεις αυτές γίνεται χρήση ρυθμών, θεματικών στοιχείων και τρόπων, χαρακτηριστικών της δημοτικής μουσικής της Ανδαλουσίας. Ακόμη και στην ενορχήστρωση γίνεται έντεχνη μίμηση των λαϊκών οργάνων της περιοχής.

Το πρώτο κομμάτι είναι ένα αληθινό νυχτερινό ονειροπόλημα μέσα στο περίφημο παλιό μαυριτανικό παλάτι της Αλάμπρας στη Γρανάδα.

Το δεύτερο νυχτερινό είναι ένας χορός, που βασισμένος σε ρυθμό ταγκό αρχίζει με απλό και ανεπιτήδευτο τρόπο με το φλάουτο και το αγγλικό κόρνο, περνάει κατόπι στο πιάνο και με αριστοτεχνική ενορχήστρωση στα άλλα όργανα της ορχήστρας, πάνω σε ένα αδιάκοπο χαρακτηριστικό υποβάσταγμα.

Με το τρίτο κομμάτι, που συνέχεται με το δεύτερο, μεταφερόμαστε ξαφνικά σε μια συγκέντρωση σε έναν κήπο, κοντά στην Κόρντοβα, με μια ομάδα μουσικών στη μέση με τα λαϊκά τους όργανα. Η μουσική κρατάει με συνεχείς εναλλαγές το ενδιαφέρον ως την τελευταία στιγμή, ως τη στιγμή που σβήνει σαν μακρινή πια ανάμνηση η μελωδική γραμμή.

+ Σόλων Μιχαηλίδης



George Gershwin (1898-1937)
"Γαλάζια Ραψωδία" για πιάνο και ορχήστρα

Ο Γκέρσουϊν γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στα 1898. Σαν παιδί δεν ενδιαφέρθηκε για τη μουσική, αλλά στην εφηβική ηλικία άρχισε να προκαλείται η περιέργεια του, όταν απέκτησε ένα πιάνο. Άρχισε τις σπουδές του και, όταν τελείωσε το γυμνάσιο, έπιασε δουλειά στο μουσικό εκδότη Jerome Remick, επιδεικνύοντας τραγούδια για ενδιαφερόμενους εκτελεστές. Το πρώτο του τραγούδι δημοσιεύθηκε όταν ήταν 18 ετών και το 1918 τελείωσε την πρώτη του μουσική κωμωδία *La, la Luaille*.

Αργότερα με το τραγούδι του *Sivanel* καθιερώθηκε στη «θεατρική» μουσική. Εκείνη την εποχή περίπου άρχισε να στρέφει την προσοχή του στην τζαζ.

Το 1923 ο πασίγνωστος διευθυντής ορχήστρας Paul Whiteman του ζήτησε να συνθέσει κάτι για το εποχιακό κοντσέρτο της Συμφωνικής Τζαζ στο Aeolian Hall της Νέας Υόρκης για την επέτειο της γέννησης του Lincoln το 1924.

Σε τρεις εβδομάδες τελείωσε τη *Γαλάζια Ραψωδία*. Η συναυλία δόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1924 με το συνθέτη στο σόλο πιάνο. Είχε καταπληκτική επιτυχία και έμεινε ιστορική, αποδεικνύοντας την ευφυή καθηλιτεχνική ύπαρξη και το προϊκισμένο ταλέντο του Γκέρσουϊν. Η Ραψωδία του αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο ενός μουσικού είδους απαλλαγμένου από την ευρωπαϊκή επίδραση και τυπικότητα. Ήταν ο συνθέτης απέδειξε ότι η άποψη τζαζ δεν περιορίζεται σε έναν αυστηρό ρυθμό.

Το έργο γράφτηκε για πιάνο και ορχήστρα τζαζ, αργότερα όμως ο Ferde Grofe, λαμπρός καινοτόμος της ενορχήστρωσης, το μετέγραψε για μεγάλη ορχήστρα (συμφωνική τζαζ), προσδίδοντας σ' αυτό, με την εμπνευσμένη ενορχήστρωσή του, ποιότητα και μεγαλοπρέπεια.

Γιώργος Θυμής

Karolos Trikolides conductor
Alessandro De Luca piano

R. Strauss

Four symphonic Interludes from the opera Intermezzo, Op. 72 ① DURATION 25'

1. Reisefieber und Walzerscene - Lebhaft
2. Träumerei am Kamin - Ruhig schwebend
3. Am Spieltisch - Sehr gemächlich
4. Fröhlicher Beschlú - Sehr lebhaft und fröhlich

M. de Falla

"Nights in the gardens of Spain" for piano and orchestra DURATION 25'

- I. In Cheneralife
- II. Long dance
- III. In the gardens of Sierra Cordoba

G. Gershwin

"Rhapsody in blue" for piano and orchestra DURATION 15'

- I. Molto moderato-Tempo giusto
- II. Andantino moderato
- III. Allegro agitato e misterioso - Grandioso

28TH
02

2003

FRIDAY | 21:00 | THESSALONIKI CONCERT HALL

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΔΥΣΜΑ

Βύρων Φιδετζής δ/ντής ορχήστρας
Στέφανος Θωμόπουλος πιάνο
Βαρβάρα Τσαμπαλή σοπράνο
Μιχάλης Δουκάκης τενόρος
Χορωδία Θεσσαλονίκης
Μαίρη Κωνσταντινίδου δ/νση χορωδίας

M.I.Glinka

Ισπανική Ουβερτούρα-Νύχτα στη Μαδρίτη ⓘ

S. Prokofiev

Κοντσέρτο αρ.2 για πιάνο και ορχήστρα σε σολ ελάσσονα, έργο 16

A. Scriabin

Συμφωνία αρ. 1 για σολίστες, χορωδία και ορχήστρα ⓘ
σε μι μείζονα, έργο 26

07 03 2003

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ 21:00

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

[P] Το πιάνο piano

Ένα μεγάλο πιάνο με Ουρά φτάνει σήμερα σε μήκος 2,7 με 3,0 μέτρα.

Έχει 88 πλήκτρα και καλύπτει 7 + 1/4 οκτάβες,
ενώ ο **Μπετόβεν** είχε στη διάθεσή του ένα πιάνο με έκταση 6 οκτάβες.

Ο **Μότσαρτ**, ένας απ' τους καλύτερους πιανίστες της εποχής του,
αποστρεφόταν τόσο τη **μηχανιστική δεξιοτεχνία** (γρήγορες κλίμακες, τρίτες κτλ.)
όσο και το πολύ γρήγορο παιξιμό.

Τα πάντα σ' αυτόν εξυπηρετούν τη μετάδοση ενός αρμονικού,
βαθιά βιωμένου, αισθητικού ιδεώδους.

Στο τέλος του 19^{ου} αιώνα, το πιάνο περνά και στη μουσική της **τζαζ**.

Ιδιαίτερα γύρω στα 1900 με 1910, το **ragtime** γίνεται πιο δεξιοτεχνικό.

Γνωστοί ήταν οι μαύροι πιανίστες της τζαζ **Scott Joplin**
και **James Scott**, καθώς και ο λευκός **Joseph Lamb**.

Τον 20^ο αιώνα, οι συνθέτες χρησιμοποιούν το πιάνο επίσης
σαν 'μέλος' της ορχήστρας, στην ομάδα των κρουστών.

Τιμές εισιτηρίων Κ.Ο.Θ.

ΠΛΑΤΕΙΑ Α'	20, 00 €
ΠΛΑΤΕΙΑ Β' - ΘΕΩΡΕΙΑ	12, 00 €
ΕΞΩΣΤΗΣ	9, 00 €

ΜΕΙΩΜΕΝΟ - ΟΜΑΔΙΚΟ *

ΠΛΑΤΕΙΑ - ΘΕΩΡΕΙΑ	9, 00 €
ΕΞΩΣΤΗΣ	6, 00 €

*ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Μειωμένο εισιτήριο δικαιούνται μαθητές,
φοιτητές, σπουδαστές ωδείων
και εκπαιδευτικοί

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Ειδική τιμή εισιτηρίου (ομαδικό)
ισχύει για γκρουπ άνω των 20 ατόμων
κατόπιν συννενόσης με το ταμείο της Κ.Ο.Θ.

Τιμές συνδρομών 2003 [-25%]

11 συναυλίες [Ιανουάριος - Απρίλιος]

ΠΛΑΤΕΙΑ Α'	150, 00 €
ΠΛΑΤΕΙΑ Β' - ΘΕΩΡΕΙΑ	95, 00 €
ΕΞΩΣΤΗΣ	70, 00 €

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

Για όλες τις ζώνες..... 45, 00 €

6 συναυλίες [Μάιος - Ιούνιος]

ΠΛΑΤΕΙΑ Α'	90, 00 €
ΠΛΑΤΕΙΑ Β' - ΘΕΩΡΕΙΑ	50, 00 €
ΕΞΩΣΤΗΣ	40, 00 €

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

Για όλες τις ζώνες..... 25, 00 €

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

καθώς και ένας συνοδός τους
δικαιούνται μειωμένου εισιτηρίου

Πληροφορίες για Εισιτήρια και συνδρομές στο Ταμείο της Κ.Ο.Θ.

(Μέγαρο Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών),

Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 - 13:00 και 17:00 - 20:00 και Παρασκευή 10:00 - 13:00

και το απόγευμα της συναυλίας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

(Ταμείο Κ.Ο.Θ. 19:00 - 21:00)

Τηλέφωνο ταμείου: 2310 236990

A' ΒΙΟΛΙΑ
Εξάρχοντες
Σίμος Παπάνας
Δημήτρης Χανδράκης

Κορυφαίοι Α'
Μίκης Μιχαηλίδης
Γιώργος Πετρόπουλος
Θεόδωρος Παπασαλίδης

Tutti
Κρυστάλλης Αρχοντής
Εύη Δελφινοπούλου
Μαρία Δρούγου
Γιώργος Κανδυλίδης
Ευάγγελος Παπαδημήτρης
Ανδρέας Παπανικολάου
Γκρέτα Παππά
Μαρία Σουέρεφ
Μαρία Σπανού
Ευτυχία Ταλακούδη,
Γιώργος Γαρυφαλλάς
Έκτωρ Λάπτας
Αναστασία Μισυρλή
Νίκος Τσανακάς

B' ΒΙΟΛΙΑ
Κορυφαίοι Α'
Ντάρια Κάτσιου
Ανθή Τζίμα

Κορυφαίοι Β'
Νικόλαος Αρχοντής
Αλκέτας Τζιαφέρης

Tutti
Ελευθέριος Αδαμόπουλος
Isabelle Both
Μαρία Εκλεκτού
Αθανάσιος Θεοδωρίδης
Ευαγγελία Κουζώφ
Καλλιόπη Μυλαράκη
Δέσποινα Παπαστεργίου
Μίμης Τοπσιδής
Μαρία Ζαχαριάδου
Ξένη Λουκίδου
Παράσχος Τηνιακούδης

ΒΙΟΛΕΣ
Κορυφαίοι Α'
Νεοκλής Νικολαΐδης
Χαρά Σειρά¹
Lutz Kühne

Κορυφαίοι Β'
Αλεξάνδρα Βόλταση
Αντώνης Πορίχης

Tutti
Χρήστος Βλάχος
Δημήτρης Δελφινόπουλος
Βιολέτα Θεοδωρίδου
Κατερίνα Μητροπούλου
Ειρήνη Παραλίκα
Φελίτσια Ποπίκα
Ρόζα Τερζιάν
Παύλος Μεταξάς
Δημοσθένης Φωτιάδης

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΑ
Κορυφαίοι Α'
Δημήτρης Πάτρας
Βασίλης Σαΐτης
Δημήτριος Γκουντίμοβ

Κορυφαίος Β'
Ρένος Μπαλτάς
Απόστολος Χανδράκης

Tutti
Χρήστος Γρίμπας
Βίκτωρ Δάβαρης
Ανθή Κοντογιαννάκη
Γεώργιος Μανώλας
Δημήτρης Πολυζωϊδης
Γιάννης Στέφος
Δημήτρης Αλεξάνδρου
Ιωάννα Κανάτσου
Ζόραν Στέπιτς
Ιλονά Νάκη-Φερένσες

ΕΦΟΡΟΣ Κ.Ο.Θ.
Ελένη Μπουλασίκη

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

Βασίλης Ξαγαράς - Αντώνης Ευστρατίου

ΒΟΗΘΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
Πέτρος Γιάντσης

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ
Κορυφαίοι Α'
Γεώργιος Γράλιστας
Χαράλαμπος Χειμαρίος

Κορυφαίος Β'
Ιωάννης Χατζής

Tutti
Αναστάσιος Μαυρουδής
Ελένη Μπουλασίκη
Ειρήνη Παντελίδου
Αγάπη Παρθενάκη
Γιώργος Πολυχρονιάδης
Μιχάλης Σαπουντζής

ΦΛΑΟΥΤΑ
Κορυφαίοι Α'
Νίκος Δημόπουλος
Πέτρος Σουσάμογλου

Κορυφαίοι Β'
Ιωάννης Ανισέγκος
Γεώργιος Κανάτσος
Ίλιε Μακοβέϊ
Μάλαμα Χατζή

Tutti
Νίκος Κουκής

ΟΜΠΟΕ
Κορυφαίοι Α'
Δημήτρης Καλπαξίδης
Δημήτρης Κίτσος

Κορυφαίοι Β'
Νικόλαος Καλπαξίδης
Βλαντιμήρ Γκάνεβ
Κωνσταντίνος Χασιώτης

Tutti
Θωμάς Μητριζάκης

ΚΛΑΡΙΝΕΤΑ
Κορυφαίοι Α'
Χρήστος Γρανιδής
Κοσμάς Παπαδόπουλος

Κορυφαίοι Β'
Πόλλα Σμιθ-Διαμαντή
Αλέξανδρος Σταυρίδης
Οβίντιου Καπλέσκου

Tutti
Βασίλης Καρατζίβας

ΦΑΓΚΟΤΑ
Κορυφαίοι Α'
Βασίλης Ζαρόγκας
Γιώργος Πολίτης

Κορυφαίοι Β'
Κωνσταντίνος Βαβάλας
Μαρία Πουλιούδη

Tutti
Μαλίνα Ηλιοπούλου

ΚΟΡΝΑ
Κορυφαίοι Α'
Εμμανουήλ Ιορδανίδης
Τριανός Ελευθεριάδης
Christian Beemelmanns
Κονσταντίν Ιστράτε

Κορυφαίοι Β'
Βασίλης Βραδέλης
Παντελής Φεϊζό

Tutti
Νίκος Δραγομάνοβιτς

Αν. Καλπιτεχνικός Διευθυντής □
Μίκης Μιχαηλίδης

Μόνιμος Αρχιμουσικός □
Κάρολος Τρικολίδης

ΤΥΜΠΑΝΑ
Κορυφαίοι Α'
Δημήτριος Βίττης
Βλαντιμήρ Αφανάσιεφ

ΚΡΟΥΣΤΑ
Κορυφαίος Β'
Κωνσταντίνος Χανής

Tutti
Δημήτρης Κουρατζίνος
Ιωάννης Σισμανίδης

ΤΡΟΜΠΟΝΙΑ
Κορυφαίοι Α'
Φιλήμων Στεφανίδης
Γιώργος Κόκκορας
Αθανάσιος Ντώνες

ΠΙΑΝΟ
Μαριλένα Λιακοπούλου

ΑΡΠΑ
Κατερίνα Κίτσου

Κορυφαίοι Β'
Φώτης Δράκος
Δημήτριος Νέτσκας
Λουκάς Παρθένης

Tutti
Βαγγέλης Μπαλτάς

ΤΟΥΜΠΑ
Κορυφαίοι Β'
Γιώργος Τηνιακούδης
Παύλος Γεωργιάδης

*Οι μουσικοί της Κ.Ο.Θ. - μόνιμοι και έκτακτοι - αναφέρονται με αλφαριθμητική σειρά

ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

■ **ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ο.Θ.** - Μίκης Μιχαηλίδης
✉ michaelides@tssο.gr

■ **ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ**

- Φίλιππος Χατζησίμου
☎ 2310 589160
✉ philh@tssο.gr

■ **ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ** - Βαγγέλης Γιασομακόπουλος
Μαρία Νιμπή
Νίκος Κυριακού
☎ 2310 589163
✉ info@tssο.gr

■ **ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ** - Στεφανία Γιάντση
☎ 2310 589157
- Μανώλης Αδάμος
☎ 2310 589159
✉ economics@tssο.gr

■ **ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/
ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ** - Λίνα Μυλωνάκη
☎ 2310 589156
✉ press@tssο.gr
✉ library@tssο.gr

■ **ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΙΣ** - Πνηνελόπη Σερδάρη
☎ 2310 589158
✉ artistic-dep@tssο.gr

■ **ΤΑΜΙΑΣ** - Έλενα Παράσχου
☎ 2310 236990

FAX Κ.Ο.Θ. 2310 604854

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

KΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ Κ.Ο.Θ.



www.tsoo.gr - υπό κατασκευή

Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρών 21, 564 30 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

Μέγαρο Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, Εθνικής Αμύνης 2, 546 22 Θεσσαλονίκη

Η Κ.Ο.Θ. διαπρεί το δικαίωμα - αν χρειαστεί - να τροποποιήσει το πρόγραμμα
Η είσοδος μετά την έναρξη της συναυλίας επιτρέπεται μόνο στο διάλειμμα
Η είσοδος στη συναυλία επιτρέπεται σε παιδιά 6 ετών και άνω

Απαγορεύεται αισιτηρά η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφηση
και η μαγνητοφόνηση κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

**„Οπου υπάρχει μουσική
δεν μπορεί να υπάρχει κακία“**

Μικέλ Θερβάντες (1547-1616)

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

με την υποστήριξη
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Άγγελοφόρος

FM 100 #100

FM 100.5
ΛΟΓΟ & ΤΕΧΝΗΣ

Optical
design by VISUAL OPTIONS[®]

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Καπλά Μ.

Εκτύπωση: